

Yıl
9

VAKANÜVİST

tarih dergisi

Sayı
51



**MEHMED ŞÜKRÜ
PAŞA**

Temsili

**EDİRNE
MÜDAFİİ**



*Yapay zeka ile çizilmiş
Mehmed Şükrü Paşa fotoğrafı*



KAVAKLI®

YAPI MALZEMELERİ

Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal

Bilimler Lisesi

Haziran 2024

Yıl

9

Sayı

51

İmtiyaz Sahibi

Türk Telekom Nurettin
Topçu Sosyal Bilimler
Lisesi Okul Müdürü
Ayatullah ARAZ

Genel Yayın Öğretmeni

Taner ÖZDEMİR

Editör

Ömer KAVAKLI

İç Tasarım ve Mizanpaj

Ebru AYRANCI
Rüveyda POLAT
Bengüsu AYGÜL
Yusuf GÜNER

Kapak Tasarım

Yusuf Ziya ÇOLFAOĞLU
Esmâ Nur FİDE



İÇİNDEKİLER

Mehmet Şükrü Paşa ve Edirne Savunması.....	1
Kalor Tepesi.....	2
Tatarlar.....	4
Uygur Soykırımı.....	6
Mehmet Şükrü Paşa.....	8
Bilim İnsanlarından Marie Curie.....	9
Mehmet Şükrü Paşa ve Siyaset.....	11



EDİRNE ÖRDEN

Bu sayımızdaki ana konularımız Erzurumlu Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa ve Milli Takımımız olacak.

Mehmet Şükrü Paşa, 1857 yılında Erzurum'da doğmuştur. Babası kolağası Mustafa, annesi Muhsine'dir. Erzincan askeri idadisinde başladığı eğitimine İstanbul'da devam etmiş ve topçu olarak mezun olmuştur. Matematik alanındaki yetenğinden ötürü 4 seneliğine Almanya'ya eğitime gönderilmiştir. Daha sonrasında, 1880'de üsteğmenliğe ve 1883'te kıdemli üsteğmenliğe, terfi etmiştir. İstanbul'a döndükten sonra askeri eğitim vererek Osmanlı ordusuna hizmet etmiştir.

Almanca İngilizce ve Fransızca'yı iyi düzeyde öğrenmiştir. Askeri hizmetlerinin yanında Darüşşafaka'da balistik ve matematik eğitimi de vermiştir. Ünlü matematikçi Salih Zeki de öğrencileri arasındadır. Mirlivalıktan Birinci Ferikliğe yükselene kadar Edirne'de askeri hizmetlerde bulunmuş, kendisine 1905'te Selanik' gönderildikten sonra disiplini yüzünden "Deli Şükrü Paşa" denmiştir.

Ön plana çıktığı asıl olay olan Edirne müdafaasında, Bulgarlara karşı 50 gün savunulması gereken şehri 5 ay 5 gün savunarak harika bir savunma savaşı gerçekleştirmiştir. Şehrin teslimini teklif etmek zorunda kalmış ve usulen kılıcını Bulgarlara vermiş olsa da daha sonrasında Bulgar çarı kılıcını ona geri getirmiştir. Ruhu şad olsun.

Milli takımımıza başarılar diliyor ve keyifli okumalar diliyoruz!

Ömer KAVAKLI



**DERGİMİZE YAZI GÖNDEREN TÜM ARKADAŞLARIMIZ KENDİ
YAZILARINDAN SORUMLUDUR!!!**

MEHMET ŞÜKRÜ PAŞA VE EDİRNE SAVUNMASI

1912-1913 yılları arasında gerçekleşen Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki hakimiyetini sona erdiren önemli bir dönemeçti. Bu savaşlarda en kritik anlardan biri, Edirne'nin kuşatılması ve savunulması oldu. Mehmet Şükrü Paşa, Edirne Savunması'nın başkomutanı olarak büyük bir direniş sergiledi.

Edirne'nin Stratejik Önemi:

Edirne, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki en önemli kalelerinden biriydi. Şehrin düşmesi, Osmanlı'nın bölgedeki varlığını sona erdirebilirdi. Mehmet Şükrü Paşa, bu stratejik önemi göz önünde bulundurarak savunma hazırlıklarını titizlikle yürüttü.

Savunmanın başlangıcı:

Kasım 1912'de Bulgar ve Sırp kuvvetleri Edirne'yi kuşattı. Mehmet Şükrü Paşa, savunma stratejilerini uygulamaya koydu ve askerlerini hazırladı. Düşman kuvvetleri üstün sayı ve teknolojiye sahip olmasına rağmen, Şükrü Paşa ve askerleri büyük bir direniş sergiledi.

Direniş:

Kuşatma boyunca şehir yoğun topçu ateşi altında kaldı ve yiyecek, su, mühimmat sıkıntısı yaşandı. Mehmet Şükrü Paşa, askerlerine ve sivil halka moral vermek için ön saflarda yer aldı. Uzun süren kuşatma ve zorlu şartlar altında Edirne'yi savunmaya devam ettiler.

Edirne'de kayıplar:

Mart 1913'te Edirne, dört buçuk ay süren kuşatmanın ardından düşmek zorunda kaldı. Mehmet Şükrü Paşa ve askerleri teslim oldu, ancak gösterdikleri direniş hem Osmanlı hem de düşman tarafında büyük bir saygı uyandırdı.

Sonuç olarak:

Mehmet Şükrü Paşa, Edirne Savunması'ndaki liderliği ve cesaretiyle Osmanlı tarihine geçti. Edirne'nin düşüşü Osmanlı için büyük bir kayıp olsa da, Paşa'nın gösterdiği kahramanlık, tarih boyunca saygıyla anılmaya devam etti. Edirne Savunması, Osmanlı'nın son döneminde direnişin ve cesaretin sembolü haline geldi.


Yusuf Ziya ÇOLFAOĞLU

KALOR TEPEŞİ



Bu fotoğrafta Erzurum Kalor tepesinde bulunan ve halk efsanelerine göre Ferhat ile Şirin'in evi olan bir mağarayı görmekteyiz. Büyüklerimize çokça anlatılan hikayeler arasında bulunuyor Kalor tepesi. Çünkü Ferhat'ın Şirin için deldiği dağ bu dağ olarak büyüklerimiz tarafından söylenmekte. Önceden kapısına doğru eğimli bir merdiven varmış fakat zamanla yıkıldığından kocaman kayalıkları merdiven niyetine koymuşlar. Mağaranın içine girmeden hemen yanında ördüğünüz o koca

oyuk gözetleme bölgesi olarak kullanılmış hatta bir kamp ateşi oyuğu var. İçeri girdiğinizde sizi şöyle bir manzara karşılıyor



3 pencere ve birde mum koymak için bir çıkıntı bulunmakta. Arkanızı döndüğünüzde bir yükseklik (büyük ihtimal yatak için) var. Aynı gözetleme kısmında olduğu gibi mağaranın içinde de bir ateş oyuğu var.

Ne kadar tarihi bir mekan olsa da kendisine pek nazik davranılmamış bir tepe araştırdığınız zaman size Şirin resimleri sunulabilir fakat oraya gidip ziyaret ederseniz içerisinin çok pis ve resimde de görüldüğü gibi duvarlarının isimlerle dolu olduğunu görebilirsiniz.

Bizim toplumumuzun sorunu da bu aslında eskiye önem vermiyoruz mesela Erzurum kalesinin yanındaki saat kulesine çıkarsanız orada da duvarlarında camlarında kazınmış saçma sapan isimler ve yazılar bulabilirsiniz.

Kalor tepesinin tek ilgi çeken yanı bu mağara değil... Kalor tepesi aynı zamanda askeri üs ya da askeri gözetleme alanı olarak da kullanılmış bir tepe. En yüksek noktasına tırmandığınızda orada bir iki yapı bulabilirsiniz. Resmen çoğusu yıkık olsa da baktığınızda anlayabiliyorsunuz hatta ağa bitişik oda tarzı bir yapı görüyorsunuz. Yatak için bir oyuk ve ateş için bir bölgesi var. Yıkılmadan önce ocak ve gözetleme oyuğu olduğu da oraya gidip kendi gözleri ile gören büyüklerimiz tarafından doğrulanmakta. Ne yazık ki bu bölgelerin yıkılmasında doğal olduğu kadar insani nedenlerde var. Gömü arayan defineciler gibi. Yapıları yok edip paranın peşine düşmüş insanlar, onlara sahip çıkıp tarihi bir eser ya da gezilecek bir yer olarak saklasalardı daha çok para kazanırlardı - madem tek istedikleri para-



Gerçekten gidip görmenizi tavsiye ettiğim bir yer. Ayrıca tam karşısında 2020 yılında yapılmış bir mesire alanı da bulunmakta ailenizle oturup vakit geçirmek için gayet güzel bir yer...

Ebru AYRANCI

TATARLAR

Tatarların kim oldukları ve hangi kökten geldikleri hala araştırılmakla beraber Tatar kelimesi tarih boyunca farklı topluluklar için kullanılmıştır. Mesela İslam dünyasında Moğollar kastedilirken Tatar kelimesi kullanılmış ve hatta Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın halkından bahsedilirken de bu halka Tatar diye hitap edilmiştir. Türk toplumunda ise Kıpçak Türkleri için Tatar denilmiştir. Daha da farklı şekilde Ruslar, Müslüman Türkleri anlatırken Tatar kelimesini kullanmış ve bu kez işin içine din de girmiştir. En eski şekliyle de ilk Türklerde "diğer insanlar" anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Bu kullanımlar çoğaltılabilir.

Tatarların kim olduklarına yani hangi kökten geldiklerine bakacak olursak sadece Türk olduklarını yahut sadece Moğol olduklarını savunanlar vardır. Bir başka kesim ise Tatarların, Türk Moğol karışımı bir topluluk olduğunu söyler. Yani ataları Moğol idaresinde yaşamış ve zamanla Moğolları da Türkleştirmiş olan Türklerdir. Ancak tüm bunların arasında en çok kabul gören fikir Tatarların Kıpçak Türklerinin bir boyu olmasıdır.

Dünya üzerinde yaşadıkları yerler; Rusya, Ukrayna, Çin, Kazakistan, Romanya ve Türkiye gibi ülkelerdir. Büyük bir bölümü ise Karadeniz'in kuzeyinde, Kırım bölgesinde yaşamaktadır. Dinleri İslam, genellikle konuştukları dil ise Rusça'dır. Tatarca dilinin olmasına rağmen büyük bir kesimin Rusça konuşmasının sebebi Rusya'nın güneyinde yaşamaları ve bir süre Rus hakimiyetinde kalmalarıdır. Fakat Rusça'nın haricinde Tatarca konuşan kesimde bulunmaktadır. Günümüzde Rusya içinde yer alan Tataristan Cumhuriyeti ve Kırım Özerk Cumhuriyeti halkları ise kendilerini Tatar olarak tanımlamaktadır. Tatarlar kendi aralarında Kırım, İdil, Sibirya, Ak ve Kara Tatarlar olarak beşe ayrılırlar.

Tatarların buldukları asıl bölgelerden diğer ülkelere yayılmaları ise savaşlar ve sürgünlerle başlamıştır. Örneğin 1475'te Osmanlı Devleti' ne bağlanan Kırım Hanlığı 1774'te Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı himayesinden çıkmıştır. İlerleyen dönemlerde bölgeyi Ruslar'ın işgal etmesi üzerine yerel halk göç etmek zorunda kalmıştır. Göç ettikleri başlıca yerler ise diğer Osmanlı topraklarında ki ülkelerin bazılarıdır. 1944 yılına gelindiğinde ise 250 bine yakın Kırım Tatarı 3 gün içinde hayvanların taşındığı vagonlarda Orta Asya'ya sürgün edilmiştir. Sürgün edilen birçok insan yolculuk sırasında veya gittikleri yerlerde hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu süreçte Tatarların göç ettikleri yerlerden biri de o dönem Osmanlı toprağı olan Anadolu'dur. Günümüz Türkiye'sinde Tatarların bulunduğu şehirlerin başında Eskişehir gelmekte ve şehir nüfusunun yaklaşık dörtte birini tatarlar oluşturmaktadır.

Tatar kültürüne bakacak olursak; günümüzde yaşayan ve Kırım'dan göç etmiş Tatarlar ne yazık ki kültürlerine sahip çıkamadıklarını, zamanla asimile olduklarını söylemekteler. Anlattıklarına göre de Anadolu'daki kültür ve dil yapısıyla Kırım'daki birbirinden farklıdır. Bu sebeple de göç ettikleri yerlerde o bölgeye ve bölge halkına ayak uydurabilmek için kendi kültür özelliklerini yavaş yavaş kaybetmişlerdir. Tatarca dili geçmişte göç eden Tatarlar tarafından daha çok konuşulurken günümüzde Tatarca konuşan ve bilen kişi sayısı azalmıştır.



Toparlayacak olursak Tatarlar Kıpçak Türklerinden kabul edilen bir Türk boyudur ve daha çok Kırım bölgesinde yaşamışlardır. Bazı sebeplerden dolayı ana yurtlarından göç etmiş veya sürgün edilmişlerdir. Bu da farklı ülkelere yayılmalarına, yayılırken de dil ve kültür özelliklerinin zarar görmesine sebep olmuştur. Günümüzde ise birçok ülkede yaşamlarını sürdürmektedirler.



ZEHRA BEGÜM NEHİR

UYGUR SOYKIRIMI

Türklerin tarihi anavatanı olan Doğu Türkistan, bölgenin tarihsel adı Doğu Türkistan'dır ve bölgede yaşayanlar Uygur Türkleridir. Çin birçok kez bölgeyi işgal altında tutmuş ardından kanlı bir savaş sonucu Doğu Türkistan'ı resmen topraklarına katmış ve bölgeye "Sincan Uygur Özerk Bölgesi" adını vermiştir. Bu bölgede yaşayan diğer bir etnik grup ise Çinlilerdir. Günümüzde bölgede çoğunluğu Uygur Türkleri oluşturmak üzere birçok Türk Topluluğu ve diğer milletlerden halk yaşamaktadır. Doğu Türkistan, Çin için stratejik olarak büyük bir önem taşımaktadır. Bölge zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahiptir ayrıca Batı Türkistan'dan Çine uzanan enerji hatlarının geçiş güzergahındadır.

Çin'in Türkleri yok etme ve Türkistan topraklarına sahip olma arzusu Türk Kağanlığı dönemine dayanmaktadır. Türkler ve Çinliler defalarca savaşmıştır. Bu karşılıklı mücadele 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. 19. yüzyılda Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal ederek bu topraklara hakim olmasıyla başlayan süreç beraberinde asimilasyon, baskı ve soykırımı da getirmiştir. Çinin 1949 yılından itibaren Doğu Türkistan'da uyguladığı temel politika Uygurları ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan baskı altında tutarak gelişmelerini engellemek olmuştur.

Doğu Türkistan'da yaşayan insanlar etnik ve dini kimlikleri nedeniyle şiddet görüyor, tutuklanıyor hatta öldürülüyor. Fazla sayıda Müslüman Uygur Türkü Çin tarafından 'eğitim merkezi' olarak dünyaya lanse edilen toplama kamplarında tutuluyor. Kamptan kaçmayı başaran kişilerin söylemlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda kamplarda dinleri ve dilleri üzerinden baskı altına alındıkları anlaşılmaktadır.

Bölgede ve Çin'in değişik yerlerinde meydana gelen saldırılarda Çin Uygurları sorumlu tutmuş ve 'terörle mücadele' adı altında yeni bir süreç başlatmıştır. Kadınların uzun giymesinin, erkeklerin sakal bırakmasının yasaklanması, içki içilmeye zorlanması gibi uygulamalar süreç boyunca yapılanlara örnektir. Bu uygulamalarla Çin, Uygurları dininden ve kültüründen uzaklaştırarak bir nevi asimile etmeye çalıştı.

Doğu Türkistan nüfus bakımından da sindirilmeye maruz kalmıştır. Han Çinlileri bölgeye göç ettirilmiştir. Han Çinlilerinin bölgeye göçünü teşvik etmek için; iş garantisi vermek, maaşları yüksek tutmak ve sıkı uygulama olan 'tek çocuk' yasasını esnetmek gibi eylemler yapılmıştır. 1950 yıllarında nüfusun yaklaşık %10'unu Çinliler oluştururken 1990'larda bu rakam %40'a ulaşmıştır. Bu verilerden Çin politikasının başarıya ulaştığı anlaşılmaktadır. İstatistiklerdeki farkın sebebi Çin hükümetinin iki çocuktan fazlasına izin vermemesi ve fazla olan bireyleri resmi olarak tanımamasıdır. İki çocuk haricindeki vatandaşlar bütün vatandaşlık haklarından da mahrum bırakılmıştır. Ayrıca doğum planlanması adı altında 2005 senesine kadar Doğu Türkistan'da dokuz milyon Türk bebeği öldürülmüş. Çin'in Doğu Türkistan'da yapmış olduğu nükleer denemeler sonucunda birçok insan hayatını kaybetmiş ya da hastalığa yakalanmıştır.

Yazı Çevrimi	Sonda	Ortada	Başta	Yazı Çevrimi	Sonda	Ortada	Başta
a	ا	ا	ئا	ا	اا	ا	ا
b	ب ب	ب	ب	م	م م	م	م
c	ج ج	ج	ج	ن	ن ن	ن	ن
ç	چ چ	چ	چ	ñ	ئا ئا	ئا	-
d	د	د	د	o	و و	و و	ئو
e	ه	ه ه	ه	ö	ؤ و	ؤ و	ئو
é	ي ي	ي	ئې	p	پ پ	پ	پ

“Doğu Türkistan gerçeği, dünyanın ve Türkiye’nin görmezden geldiği, görmezden gelinmesi de siyasi çıkarlar uğruna feda edilen bir gerçek. Dinî, millî ve kültürel köklerinden kopartılmak istenen ve gözlerini açtığı andan itibaren ‘Sincanlı’ olduğuna inandırılmaya çalışılan bir tutsaklar ülkesi Doğu Türkistan. Doğu Türkistanlılar şimdi Kur’an okuduklarında dayak yiyor, Kur’an öğrenmek istediklerinde hapse giriyorlar. Daha doğmadan yasaklarla karşılaşılıyor; eğer devlet tarafından ‘fazlalık’ olarak addedilirlerse annelerinin karınlarından zorla çıkartılıp öldürülüyorlar. Kendi dillerini, tarihlerini öğrenme hakları yok.”

UYGUR DEVLETİ (744 - 840)



ZÜMRA DEMİRBAĞ

MEHMET ŞÜKRÜ PAŞA

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde önemli bir devlet adamı olan Mehmet Şükrü Paşa, 1869 yılında doğmuştur. Askeri ve siyasi kariyeri boyunca ülkesine hizmet etmiş ve çalkantılı dönemlerde önemli roller üstlenmiştir.

Şükrü Paşa, genç yaşta Osmanlı ordusuna katılarak askeri eğitim almış ve kısa sürede yükselerek önemli komuta görevlerinde bulunmuştur. Askeri yetenekleriyle tanınan Şükrü Paşa, zamanla siyasi sahneye de adım atmış ve Osmanlı hükümetinde etkili bir konuma gelmiştir.

Özellikle II. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte siyasi hayatta daha etkin bir rol oynamıştır. Bu dönemde hükümette çeşitli görevler üstlenen Şükrü Paşa, zaman zaman hükümette görev değişiklikleri yaşamış ve ülkenin siyasi karmaşasında önemli bir figür olmuştur.

Osmanlı'nın son yıllarında yaşanan çalkantılı dönemlerde Mehmet Şükrü Paşa'nın liderlik yetenekleri ve kararlı duruşu ön plana çıkmıştır. Ancak imparatorluğun sonunu getiren süreçte de aktif bir rol oynamış ve Osmanlı'nın son döneminin siyasi ve askeri dinamiklerinde önemli bir iz bırakmıştır.

Mehmet Şükrü Paşa, Osmanlı'nın çöküş dönemindeki önemli figürlerden biri olarak hatırlanmaktadır. Hem askeri hem de siyasi kariyeri boyunca ülkesine hizmet etmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde önemli bir yer edinmiştir.



BENGÜSU AYGÜL

BİLİM İNSANLARINDAN MARIE CURIE



Marie Curie, kızlık soyadı Maria Sklodowska, 7 Kasım 1867'de Varşova'da bir ortaokul öğretmeninin kızı olarak dünyaya gelmiştir. 3 kız bir erkek kardeşi vardır. 2 ablasını ve annesini o dönemin hastalıklarından kaybetmiştir. Ülkedeki eğitim sistemi nedeniyle kadınların üniversiteye gitmesi ya da teknik eğitim görmeleri için yurt dışına çıkmaları gerekiyordu. Kardeşi Bronya ve Marie çalışıp para biriktirdiler, 1885 yılında Bronya Sorbonne'da tıp eğitimi almaya başladı. Mezun olduktan sonra Marie'ye matematik ve fizik eğitimi alması için yardım etti. 1891 yılında Paris'te ablasının yanında eğitime başlayana dek Varşova'da Endüstri ve Tarım Müzesi adı altında gizlice eğitim veren Polonya okulunda eğitim aldı.

Paris'e gidince önce ablasının yanında kalarak sonrasında ise küçük bir tavan arasında yaşayarak eğitimini sürdürdü. 3 Kasım 1891 tarihinde başladığı eğitimde bir buçuk yıl sonunda sınıfının birincisi olarak fizik diploması aldı. 1894 yılında ise ikinci diplomasını matematik alanında aldı. Bir sonraki hedefi ise öğretmenlik diploması alıp Varşova'ya dönmektir. Piezoelektriği keşfeden Pierre Curie ile tanıştı. Pierre Curie, Endüstriyel Fizik ve Kimya Okulu laboratuvarının başkanıydı. Marie ve Pierre, ortak bilimsel ilgilerinin de katkısıyla birbirlerine bağlanıp, Temmuz 1895'te evlendiler. Böylelikle günümüzde tanıdığımız Marie Curie soyadını almıştır. 1896 yılında öğretmenlik diplomasını aldıktan sonra 1897'de, daha önce Henri Becquerel'in duyurduğu, uranyum tuzlarının yaydığı, sonraları radyoaktivite olarak adlandırılacak ışın üzerine detaylı araştırmalara başladı. Fakat Eylül 1897'de ilk kızı Irene'in dünyaya gelmesi, çalışmalarına ara vermesine sebep oldu. 1898 başlarında çalışmalarına hız veren Marie toryumun da bu ışınları yaydığını fark etti. Bu noktada eşi Pierre de kendi çalışmalarını bırakarak Marie'ye yardım etmeye başladı. Bu arada Becquerel, iki farklı uranyum izotopunun daha aktif olduğunu keşfetti. Temmuz 1898'de Curie'ler yeni radyoaktif bir element olan ve uranyumun radyoaktif bozunmasından ortaya çıkan polonyumu bulduklarını duyurdular.

Eylül 1898'de Fransız kimyacı Eugène-Anatole Demarçay'ın spektroskopi yöntemi ile tanımlanmasına yardım ettiği, doğal radyoaktif element radyumu duyurdular. Marie, 1904 yılında doktorasını vererek Fransa'da gelişmiş bilim alanında doktora unvanı alan ilk kadın oldu. Aynı yıl radyoaktivite konusundaki araştırmalarından dolayı, kocası ve Becquerel ile paylaştığı Nobel Fizik Ödülü'nü alarak, tarihte Nobel Ödülü alan ilk kadın oldu. İkinci kızları Eve doğmuştur. Eşine bir at arabası çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Kocasının öğretmenliğine devam etmek zorunda kalmış ve Sorbonne'daki ilk kadın profesör olmuştur. 1911 yılında radyum ve polonyumun keşfi ve araştırılmasındaki rolünden ötürü Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Böylece tarihte iki Nobel Ödülüne sahip ilk kişi oldu. 1934 yılında kan kanseri olması sonucunda ölmüştür. Ölüm nedeni aşırı dozda radyasyona maruz kalmasına bağlanmıştır. Dolayısıyla "bilim için ölen kadın" olarak da tanınmıştır. Keşfettiği veya bir şeylerin keşfedilmesine öncü olduğu için bilinen toplam dokuz ödül ve madalyaya layık görülmüştür.

ÖDÜLLERİ:

- 1903 - Nobel Fizik Ödülü
- 1903 - İngiliz Kraliyet Birliği'nden Davy Madalyası
- 1904 - Matteuci Madalyası
- 1909 - Elliot Cresson Madalyası
- 1911 - Nobel Kimya Ödülü
- 1921 - John Scoot Madalyası
- 1921 - Bilime katkılarından ötürü, Amerika'nın kadınları adına, başkan Warren Harding'ten 1 gram radyum
- 1921 - Willard Gibbs Madalyası
- 1921 - Benjamin Franklin Madalyası



RÜVEYDA POLAT

MEHMET ŞÜKRÜ PAŞA VE SİYASET

Mehmet Şükrü Paşa, Balkan Savaşlarında Bulgarlar tarafından kuşatılan Edirne şehrini 155 gün boyunca zor koşullar altında savunmuştur. Edirne'de yaptıklarından dolayı kendisine "Edirne Müdafii" denilmektedir. Edirne'de adına yapılmış bir anıt vardır.

Mehmet Şükrü Paşa'nın siyasi hayatı, Osmanlı İmparatorluğu'nda meydana gelen büyük siyasi dönüşümlerle yakından ilişkilidir. Sultan II. Abdülhamid dönemi boyunca önemli siyasi olayların içinde bulunmuştur. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Osmanlı siyaseti oldukça karmaşık bir döneme girmiş ve Mehmet Şükrü Paşa, bu dönemde çeşitli önemli görevler üstlenmiştir.

Osmanlı siyasetinde önemli bir aktör olan Mehmet Şükrü Paşa, Osmanlı Meclisinde ve devlet yönetiminde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Osmanlı'nın son dönemlerinde siyasetle etkin bir şekilde çalışmış ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşanan siyasi istikrarsızlık ve imparatorluğun çöküşü, Mehmet Şükrü Paşa'nın da siyasi kariyerini etkilemiştir. İmparatorluğun yaşadığı zorluklar ve iç çatışmalar, Mehmet Şükrü Paşa gibi birçok siyasi liderin siyasi etkinliğini zorlaştırmıştır.

Sonuç olarak, Mehmet Şükrü Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde etkili bir siyasi lider olarak öne çıkmıştır. Ancak Osmanlı'nın çöküş dönemindeki karmaşık siyasi ortam, onun da siyasi etkinliğini sınırlamıştır.



YUSUF GÜNER



KAVAKLI®

YAPI MALZEMELERİ

Yıl
9

VAKANÜVİST

tarih dergisi

Sayı
51

**TÜRKİYE
A MİLLİ
TAKIMI**



UEFA
EURO2024
GERMANY

ARDA!

